



40-årige Klaus Højgaard Laursen fra Gjern tager altid sine »Markus-bukser« på, når han er ude for at dramatisere bibeltekster med sit leverbrød »Bibelen Live«. Det er nemlig typisk Markusevangeliet, som han bliver booket til, men han kan også flere bibeltekster helt udenad - omkring fem timer fra Bibelen, hvor hver eneste sætning siges som den står skrevet i Bibelen. I aften, torsdag, afholder han arrangement nummer 500.

## : fakta

### BIBELN LIVE

- Klaus Højgaard Laursen er 40 år og har en bachelor i teologi
- Han tilbyder flere forskellige arrangementer og workshops via sin virksomhed »Bibelen Live«, hvor han reciterer og dramatiserer bibeltekster. Han kan eksempelvis hele Markusevangeliet udenad - det tager to timer at lytte til. Også Jakobs Brev, Filipperbrevet, Davids Salmer, Bjergprædikenen, De Ni Recitationer, Esters Bog, Joels Bog, Jesu Lignelser, Jonas' Bog, Johannes' Første Brev og beretningen om Samson er en del af repertoiret
- Allerede nu er Klaus Højgaard Laursen booket 50 gange i 2019, og »Bibelen Live« er hans levevej med mindst 85 arrangementer om året
- Han er gift med Mette, og parret har tre børn - Jakob på ni år, Mathias på fire og Samuel på to år. Den ældste søn går på Gjern Skole
- Familien bor på Borgergade i Gjern og er med i Søhøjlandets Kirke
- Klaus Højgaard Laursen arrangerer også ture til Israel i samarbejde med Felix Rejser, så man også kan høre de bibelske tekster på rette sted

# Klaus kan store dele af Bibelen udenad

*Klaus Højgaard Laursen fra Gjern lever af at fremføre og dramatisere bibeltekster. I dag, torsdag, har han arrangement nummer 500*

Sådan laver jeg tre små »test« med Klaus Højgaard Laursen fra Gjern, da vi mødes for at snakke om, at han lever af at recitere og dramatisere bibeltekster.

Reci... hvad for noget, spørger du måske. Kan man virkelig leve af at kunne flere af bibelens tekster helt udenad og så rejse rundt og fremføre dem gennem sit firma »Bibelen Live«? Ja, det kan man sagtens. I hvert fald når man er så god til det som 40-årige Klaus Højgaard Laursen, der allerede nu er booket til 50 arrangementer i 2019 og i aften, torsdag, skal af sted med sin »bibel-optræden« nummer 500.

#### Fascinerende passion

For nogle lyder det måske for mærkeligt, men til dem kan jeg sige, at man bliver fascineret, når man sidder over for så passioneret en mand som Klaus Højgaard Laursen, der fortsætter alle ens sætninger, hvis man læser op fra Bibelen og tilfældigt sted inden for hans repertoire. En mand, der også

samtidigt farer rundt på gulvet foran et kæmpe trækor i sin egen stue, mens arme og mimik fægter passende mod korset i forhold til Bibelens ord. Det kan altså noget. Noget, jeg ikke har set før, men som får en ikke så bibelkyndig én som mig til at lytte til tekstens ord og mening.

- Nogle bliver selvfølgelig imponerede af det, jeg kan, men det glæder mig meget, at jeg mest oplever, at Bibe-

lens ord bliver hørt. At mange har den oplevelse, at de hører noget helt nyt i teksterne, fordi de får min formidling med. Hvis jeg for eksempel reciterer hele Markusevangeliet eller Bjergprædikenen, så har flere sagt, at det gav en helt ny mening eller sammenhæng for dem, siger Klaus Højgaard Laursen.

Det er typisk for konfirmander, på skoler og i forbindelse med kirkelige arrangementer i sognehuse eller

kirker, at Klaus Højgaard Laursen fremfører bibelteksterne. Han kan recitere - altså sige fuldstændig ordret, hvad der står i Bibelen, svarende til fem timer, mens hele Bibelen vil tage omkring 80 timer at recitere. Det ved Klaus Højgaard Laursen, da han har læst hele den tykke og tætskrevne bog på 80 timer fordelt på ni dage. Bare for at sætte potentialet i perspektiv. Det er ofte Markusevangeliet, Klaus Højgaard Laursen tager ud med, men også andre tekster som eksempelvis Filipperbrevet, Esters Bog og Joels Bog.

- Hele Markusevangeliet tager to timer at fremføre, og så har man fået en fuldstændig grundlæggende tekst med Jesus formidlet. Andre vælger mindre dele ud som den meget kendte Bjergprædikenen, siger han og fortsætter:

- Min drøm er dog, at jeg også kan komme ud med de lidt sværere tekster som eksempelvis Joels Bog, men de hitter ikke så meget.

Men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at lære kringledede bi-

beltekster udenad, spørger du måske. Og det er da også et ret godt spørgsmål, men svaret er meget konkret.

- Det handler om teknik, passion og en hel masse øvelse. Hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, så havde jeg nægtet at tro, at jeg kunne de bibeltekster udenad nu, selvom jeg er opvokset med Bibelen. Jeg har egentlig ikke en særlig god hukommelse, så hvis jeg kan, så kan alle. Det lover jeg, siger Klaus Højgaard Laursen.

#### En særlig teknik

Det begyndte faktisk helt tilfældigt tilbage i 2011, da Klaus Højgaard Laursen med en bachelor i teologi gik til undervisning i Aarhus Valgmenighed. Her blev han udfordret til at lære nogle få ord fra Filipperbrevet udenad. Men han blev så grebet og tænkte, at han måske kunne lære hele brevet udenad og gik i gang fra kapitel 1 vers 1. Han fandt en bog om memo-teknik af norske Oddbjørn By i sin bogreol og begyndte at lære Filipperbrevet udenad ud fra den teknik.

Metoden går kort fortalt går ud på, at man laver sig en indre hukommelsesrute ud fra sit eget hjem, hvor man »hænger bidder af teksten op på«. Det kunne eksempelvis være, at en lille tekstbid - eller et konkret ord - hænger på knagerækken i gangen, derefter et andet ord på dørhåndtaget til køkkenet, så et andet ord på billedet først for på køkkenvæggen og så videre rundt i hele huset ned til mindste lille detalje. På den måde kan man huske teksten igen, når man »går turen« på sin indre huskerute i hjemmet.

- De fem-seks vers fra Filipperbrevet, som underviseren havde foreslået, fik jeg lært på den måde på én dag, og siden er det blevet til mange tekster. Jeg har sat mig ind i memo-teknikken og øvet og øvet og øvet. Og så fandt jeg ud af, at der var mange, der gerne vil lytte til teksterne - præcis som man gjorde før i tiden, hvor gode fortællinger var mundtlige, siger Klaus Højgaard Laursen og fortsætter:

- Jeg kan også mærke nu, at der er en stor forskel på at vide, hvad der

står i Bibelen, og hvor det står og så til at have ordene hos mig hele tiden. Ordene er på en måde flyttet ind i mig og fylder mig, og det gælder alle mulige ord. Trøsteordene om ikke at være bekymret for noget, hænger for eksempel rigtig godt fast i mig nu.

#### Arrangement nummer 500

Når Klaus Højgaard Laursen har 85 arrangementer med Bibelen Live på et år, så lever han af det. Det antal har han fint nået de seneste år. Til arrangement nummer 500 i aften besøger han Tyrstrup Kirkes sognehus i Christiansfeld, hvor han igen opfører »Markus Live«. I næste uge skal Klaus Højgaard Laursen to gange dramatisere tekster for konfirmander i Ry, og han skal også en aften til Vamdrup for at fremføre Markusevangeliet.



TEKST: SANNE HELENE HØJBERG  
shh@mja.dk

FOTO: JAKOB STIGSEN ANDERSEN  
stigsen@mja.dk

**GJERN** - Nu læser jeg op et tilfældigt sted i Bibelen, og så fortsætter du, Klaus.



Nogle bliver selvfølgelig imponerede af det, jeg kan, men det glæder mig meget, at jeg mest oplever, at Bibelens ord bliver hørt

KLAUS HØJGAARD LAURSEN

SE VIDEO  
PÅ MJA.DK

