

Klaus Højgaard Laursen kan lange passager af Bibelen udenad:

# Det skal blive sagt ...



Af Torben Østergaard Møller

## ARRANGEMENTER

Hvis man ikke kan finde ud af at bruge et stykke værktøj, bør man nok ikke blive håndværker

Og har man ikke en synderligt god hukommelse, virker det heller ikke oplagt at skabe sig en levevej, som kræver, at man kan laaange passager af Bibelen udenad.

Men man kan naturligvis også bare blæse på, hvad man bør, og hvad der er oplagt og i stedet følge sit hjerte.

Det har Klaus Højgaard Laursen, oprindeligt Bornholm, nu bosat i Jylland, gjort, hvilket man snart kan opleve på Bornholm, hvor han en håndfuld steder vil stille sig op og recitere fra Bibelen ud fra devisen, at denne hellige bog kommer til live på en anden måde ved at blive fortalt af et levende menneske.

Han har med sine forældre boet flere steder på Bornholm i sin barn- og ungdom, startende i Aarsballe.

– Min mor er jøde, men min far er født og opvokset på Bornholm, siger han.

– Da jeg var fem flyttede vi til Skive i tre år, men så flyttede vi tilbage igen.

Han gik på Peterskolen i Rønne og tog efter et år i Jylland på efterskole inden sin studentereksamen på Bornholms Amtsgymnasium i Rønne i 1998.

Efter sin tid i Søværnet arbejdede han nogle år i KFUM's soldatermission, hvor soldaterne kan kigge forbi og spise, drikke en kop kaffe og så videre.

– Blandt andet var i missionen på Bornholm, hvor jeg et år var leder over for Almegård Kaserne, hvor mine forældre faktisk også har arbejdet på et tidspunkt, fortæller han.

Inden da havde han været i gang med teologistudiet, som han nu vendte tilbage til.

– Jeg tog min bachelor i 2009 fra Menighedsfakultetet i Aarhus og gik i gang med kandidatuddannelsen – og det var på det tidspunkt, jeg fandt ud af, at man kan lære bibeltekster udenad.

*Hvordan fandt du på det? Det lyder lidt ultraditionelt.*

– Jeg plejer også at sige, at vi har en meget lille fagforening, der er ikke mange af min slags rundt om i landet. Det skyldes, at jeg havde en underviser, som opfordrede os til at lære nogle centrale vers udenad fra kapitel 2 i Filipperbrevet i Det Nye Testamente. Vi skulle lære seks vers på et semester, og jeg tænkte, at det kunne jeg nok klare. Men jeg fandt så ud af, efter at have læst i en bog, vi havde derhjemme om mnemoteknik, at de vers lærte jeg nærmest i løbet af en enkelt dag.

– Så blev jeg nysgerrig efter at finde ud af, hvad der egentlig kunne lade sig gøre. For jeg har egentlig ikke en særlig god hukommelse. Men da jeg fandt ud, at den teknik virkede, blev jeg grebet af det og startede så med kapital 1, vers 1 i Filipperbrevet, som jeg var i gang med. Og det kom til at fylde meget de næste par måneder, fordi jeg fandt ud af, at det var sjovt, at jeg, som ikke har særlig god hukommelse, faktisk godt kunne lære meget, når jeg brugte den rigtige teknik og tid. Det kristne fyldte meget i barndoms-



Klaus Højgaard Laursen.

hjemmet, så teksterne var ikke som sådan nye for ham.

– Men det, jeg fandt ud af, var, at det gjorde en forskel for mig, om det stod i en bog, som lå henne på hylden, eller om det flyttede ind i mig. Nogle gange har jeg lidt drillende sammenlignet det med, at hvis man spørger en: "Hvad farve har din kones hår", så skal de ikke slå det op i en bog. Ting, der betyder noget for én, har det jo med at flytte ind i os. Jeg fandt ud af, at de ord, jeg lærte udenad, begyndte at leve i mig. Når jeg sidder her i bilen og snakker med dig over mobilen, så er der samtidig en masse bibeltekster, som fylder en masse i mig i forhold til, hvad de gjorde for otte år siden, da det her startede.

*Har du lært hele Bibelen udenad?*

– Nej, Bibelen tager cirka 80 timer at læse, har jeg konstateret, og så meget kan jeg ikke udenad, jeg kan nok seks-syv procent af den.

## Papegøjesnak

*Umiddelbart tænker jeg, at man rent pædagogisk nok vil nogle sondre mellem udenadslære, som kan betragtes som gammeldags, og meningsfuld læring, hvor det lærte bearbejdes, hvad tænker du om det?*

– Jeg ville nogle gange ønske, at jeg var englænder, for så ville du ikke ha' kaldt det udenadslære, men talt om, at man kan no-

get "by heart" (af hjertet, *red.*). Det er i virkeligheden det, jeg gerne vil – at man får det ind i hjernen, men også i hjertet, så det betyder noget for en, siger Klaus Højgaard Laursen.

– Lige nu er jeg ved at lære Første Johannesbrev udenad – jeg udvider hele tiden mit repertoire – og jeg kan mærke, hvordan teksten uge for uge åbner sig for mig, og jeg forstår den bedre og bedre.

*Så det er ikke, om jeg så må sige, ren papegøjesnak, men en inderlighed i det, du siger? Du lirer det ikke bare af?*

– Nej, jeg er selv 100 procent med i det, siger Klaus Højgaard Laursen.

– Og formidlingen bliver mest intens, når jeg selv er den første tilhører til det, jeg siger.

Torsdag den 17. januar havde han et arrangement, som han kaldte "Markus Live" i Tyrstrup Kirkes Sognehus i Christiansfeld. Det bestod i en ordret recitation af hele Markus-evangeliet, og den aften rundede han arrangement nr. 500 med "Bibelen Live". Og i dag lever han simpelthen af disse arrangementer.

Hvis man ønsker at få en forsmag på, hvad det vil sige at få reciteret Bibelen, kan man eventuelt søge på "Klaus Højgaard Laursen" på Youtube.

Og jo, det virker faktisk, som om det hele bliver mere nærværende og levende i det talte ord ...

Jeg fandt ud af, at de ord, jeg lærte udenad, begyndte at leve i mig

Klaus Højgaard Laursen

## i Arrangementer

På sin bornholmertur laver Klaus Højgaard Laursen, ud over nogle lukkede arrangementer, recitationer følgende steder:

• Baptistkirken, Lille Torv 8 i Rønne, søndag den 10. februar kl. 10.30: Bjergprædiken Live.

• Nexø Kirke, Kirkestræde 2A i Nexø, tirsdag den 12. februar kl. 19.30: Esters Bog Live.

• Allinge/Sandvig og Olsker Sogne, Kirkeplads 5, Allinge, onsdag den 13. februar kl. 19: Markus Live.

• Østermarie Kirke, Svanekevej 6, Østermarie, fredag den 15. februar kl. 19.30: Davids Salmer Live.

• Bornholmerkirken, Vestermarievej 36, søndag den 17. februar kl. 10.30: Esters Bog Live.